

Deutsche Schule Eindhoven

Open Dag

19 juni 2015 van 15.45 tot 18.00 uur

**in de Internationale School Eindhoven
Oirschotse Dijk 14 B**

De lessen van de Duitse School vinden een keer per week in de ruimtes van de Internationale School in Eindhoven (ISE) plaats. Samen met de ISE zijn wij in september 2013 verhuisd naar de nieuwe gebouwen aan de Oirschotse Dijk. Op dit moment hebben wij een basisschool groep (7-12 jaar) en een kleutergroep (4-6 jaar). Wij zijn bovendien van plan om ook een groep voor tieners van 13 t/m 18 jaar op te richten. Tot nu toe hebben wij ons vooral gericht op tweetalige kinderen, maar in de toekomst willen wij ook lessen voor kinderen aanbieden, die Duits als tweede taal willen leren of al in het buitenland met Duitse lessen begonnen zijn en nu in Nederland hiermee door willen gaan.

Tijdens de open dag willen wij u graag informeren over onze manier van lesgeven en de voordelen van vroege taallessen. Er zullen niet alleen docenten maar ook ouders en kinderen van de Duitse School aanwezig zijn, die van hun ervaringen kunnen berichten. Verder kunt u ook de nieuwe lesruimtes bekijken en de prachtige nieuwe bibliotheek bezichtigen waar niet alleen Duitse kinderboeken, maar ook boeken in vele andere talen uitgeleend kunnen worden.

Programma:

15:45 – 16.15 uur Ontvangst en informatie in het gebouw „egel“

*16:15 – 16:45 uur „Proeflessen” in de lesruimtes van de
basis school groep en de kleutergroep*

16:45 - 17:00 uur Bezichtiging van de kinderbibliotheek

17.00 - 17.30 uur Gelegenheid voor vragen en aanmeldingen

17.30 – 18.00 uur Informele afsluiting met koffie en gebak